



Forårsturen til Vordingborg 2023

-Turen hvor sommeren kiggede frem-

Traditionen tro, gik årets forårstur til Vordingborg og Kong Volmers Søtrop.

Vejret var virkelig med os denne gang – ingen orkan i sigte...

lutter solskin og blå himmel!

Vores lejr blev etableret fredag sen eftermiddag, vi var i alt 14 søspejdere og deres friske forældre og mindre søskende.

begejstring og glædeligt gensyn for de mange børn der også var med sidste år. Hurtigt gik alle søspejderne på opdagelse i vandkanten og det store værksted.

Vi mønstrede kl. 18.30 og Otto og Søren stod for standerhejsning under Jeppe's kyndige anvisninger.

Vi spiste medbragte madpakker, fik tændt bål og prøvet kræfter med tændstål, alt imens der blev lagt an til rabarbergrød (lavet på bål) med flødeskum og makroner, lidt af en hofret, som flere af vore søspejdere elsker, ikke mindst at få lov at lave den og tabe sukkeret i den (som Achton siger).

Stefan stod for at der blev sanket brænde i skoven, bekæmpet myg og i det hele taget bare krudtet igennem på græsplænen og ved badebroen med fiskenet.

Godt trætte gik de fleste søspejdere i seng ved solnedgang, dog skulle der først lige afholdes en lille demo af ungerne "vi vil ha' vandgevær" (og det fik de lørdag, hvor der blev leget flittigt med vand i solen).

Lørdag morgen startede vi med standerhejsning mens flere flittige forældre var i gang med at bage boller og skære vandmelon.

Kl.10 startede vi med en fælles gåtur op til parken omkring Gåsetårnet, hvor der var arrangeret et løb med poster. Når kodeordet var fundet, skulle grupperne finde Lizzie og Torunn, der gemte sig med en lille snack. På turen hjem var der flere søspejdere der fik øje på en slange ved voldgraven!

Det var en flok sultne unger, der kom hjem til frokost i solen. Egentlig havde vi tænkt at vi alle skulle dase lidt, men de fleste unger havde virkelig meget energi, der blev leget og fisket med fiskenet og fortalt røverhistorier på luftmadrasserne i solen. Og selvfølgelig vandkamp og badning.

Kl 14, kom Brita (hende med hesten Nikita og vikingebåden, som vi hjalp sidste år). Jeppe, Catrine, Eske og Otto, blev de første, der fik en tur på bølgen blå med Agnes, som vikingebåden hedder.

Henrik, Ivan, Stefan og Nikolaj tog en stor gruppe af de ældste søspejdere med ud for at se om de kunne fange hornfisk...og minsandten om det ikke blev til en dejlig smagsprøve for både store og små, takket være Ivan og hans røgeovn.

Hjemmeholdet var skiftevis ude på Agnes og hyggede med snobrød og karamelliserede æblebåde dyppet i chokoladesovs (smeltet, størknet chokoladepålæg blandet med lidt fløde, den perfekte løsning var fundet, på de ellers ubrugelige pakker chokolade pålæg.)

Matthew var en haj i køkkenet og fik bakset en kæmpe portion spagetti bolo sammen med Marie Louise. Vi inviterede det der skulle vise sig at være en ægte sømand på en portion mad. Manden med guitaren, fløjten og den udskårne kæmpesvamp, viste sig at hedde Quinton, komme fra Sydafrika og være på rundtur i Europa med sin båd, og lå for anker i Vordingborg havn, mens sejlet skulle repareres, inden hans næste færd, hvem ved, måske vore veje mødes i Nordhavn en dag.

Vi rundede dagen af med lejrball, guitar, sang og løvejagt anført af Catrine og Stefan. Vi fik en masse skumfidusser og den nye opfindelse som både Nolan og Achton fik kreeret: Flødebolle udstoppet med karameliseret skumfidus.

Da vi var færdige med spejdersangene gav Quintin flere numre, både på guitar, fløjte og jødeharpe til stor fornøjelse for store og små. Og Jeppe holdt flere båltales for forældrene og natteravnene.

Søndag morgen var vi alle godt trætte, men efter en fællesdukkert efter morgenmaden var vi klar på nedtagning af lejr og oprydning. Vi sluttede af med skraldekæde og farvelcirkel.

Søspejderne var enige om at havbadning, sejlads og fiskeri var blandt de absolutte højdepunkter.

Tusinde tak for en helt

fantastisk weekend alle sammen.

Vi glæder os allerede til næste tur!

Jeppe, Catrine, Annie

