



På en vindblæst fredag formiddag i Vordingborg, troppede 12 spændte børn og deres forældre op ved Kong Volmer Søtrop's klubhus i Vordingborg Nordhavn, som vi havde fået lov at låne.

Et helt igennem fantastisk klubhus med masser af udstyr og en skøn udsigt.

Det var blæsende og koldt, men med regntøj og uldsokker og højt humør og åbent sind var vi alle klar til mønstring og standerhejsning kl 11.

Lejren blev etableret og teltene slået op i vindstød af stormstyrke. Heldigvis kunne vi hjælpe hinanden og vi blev alle klar til frokosten som søstjerneerne stod for sammen med deres forældre og ikke mindst Thors forældre, som kun skulle være med 1 enkelt dag.

Alle søspejdere havde selv ansvar for spisegrej og meget hurtigt lærte både store og små under kyndig vejledning af Kasper (Lauritz's far) at få vasket eget grej op. Det var fantastisk at se, hvordan søspejderne tog denne opgave på sig og hurtigt tog ejerskab og gøre dette efter hvert endt måltid weekenden igennem.

Så blev der truttet i hornet og i samlet flok gik turen i noget, der mindede om solskin og prægtigt dansk forårsvejr op til Borgen, som lå i en overskuelig afstand fra lejren. For de små ben var det godt at der kunne tælles trapper undervejs og Rose og Maya blev rigtig gode venner på denne tur op af trapperne.

Vi kom alle rundt på borgmuseet og alle kom en tur op i Gåsetårnet. Det blev tid til at få en lille forstærkning inden der skulle trilles ned ad bakker til Danmarks ældste Botaniske have, som ligger i forlængelse af Borg haven. Her fik søspejderne set et solur, en masse urter og ikke mindst klatret rundt og leget dåseskjul med Stefan (Marcos' far).

Derefter skulle vi hjem i tid til at lave bål. Nu var det Blæksprutterne der skulle stå for aftensmaden: dahl over bål (Otto og August), mørk sej i ovn (Leonard og Marcos) fisk doneret af Stark) og pitabrød med tilbehør i alle farver hakket og snittet af Eske, Thor, Lauritz.

Vi havde en rigtig god aftencirkel under kyndig vejledning af Catrine (Eske og Otto's mor) der havde en masse gode lege og sange i ærmet.

Vi tog på en overraskelses aftentur til Tyttes pølser, regn og blæst for fulde gardiner og en dobbeltregnbue i horisonten. Alle fik en is og så skulle vi ellers hjem i køjen, for vinden blev efterhånden lige så kold som isen havde været.

Kl 21.33 skulle flaget ned, det klarede de voksne, for de fleste var allerede krøbet langt ned i soveposen.

Næste morgen var der havregrød og friskbagte boller, med stor hjælp fra Georgs far, Jørgen og søstjerneerne som alle tog aktiv del i at få sat alt frem.

Nogle af de voksne tog sig endog morgendukkert inden standerhejsning og inden dagens aktiviteter gik i gang. Nattens vind og rusk havde givet mange af de voksne søvn i øjnene.

Søstjerneerne tog på sanketur langs kysten om formiddagen og ind i den nærtliggende skov, hvor de fandt en stor spændende grusbunke, der kunne hoppes i, et kæmpe huletræ og en masse forskellige spiselige urter, som om eftermiddagen blev til pandekager og aftente.

Blæksprutterne blev tilbage og fik lavet et tårn med rafterne som både store og små havde glæde af at kravle rundt på i løbet af dagen.

Blæksprutterne stod for en masse snitning af grønt, da frokosten stod på kornsuppe med grillpølser og verdens længste radisespyd, som Trygve fik samlet.

Efter endt frokost tog blæksprutterne en tur til skoven og gik på opdagelse hen over mark og langs kyststien, hvor der blev fundet spor fra en meget død fugl og observeret et svanepar med ællinger.

Eftermiddagen gik med at søstjernerne fik lavet mælkebøttepandekager, der var snitteværksted med Catrine og Eske, knob-bindings-kursus afholdt af Jeppe, hvor Achton og Trygve var ihærdige elever og trænede meget koncentreret, skumfiduser og snobrød på bål Louise (Maya og Isaks mor) er gruppens helt egen snobrødsdejs ekspert, til glæde for store og små, vandkikkert og havmiljø observationer fra broerne både uden og med vaders, og nedtagning af raftebyggeriet, der skulle ryddes op og sættes på plads. Leonard fangede sig endda en reje, som blev stegt på bålet og nydt med største velbehag.

Dagen blev afsluttet med pasta med kødsovs og en omgang rabarbergrød med flødeskum. Alexander (August og Trygve's far) havde en løsning på den kritiske piskerissituation, og i løbet af kort tid blev 1 liter piske forvandlet til skum, til stor glæde for alle.

Kl 21.35 skulle flaget ned igen og nu var vinden endelig aftaget!

Vores sidste morgen var smuk og vindstille. Vi fik bakset en morgenmad sammen med stor hjælp fra Catrine, Eske og Rose og alle de andre søstjerner, der stadig havde lidt energi at give af.

De voksne gik i gang med fælles oprydning og rengøring mens søspejderne fik lov at lege og nyde det sidste inden afrejse.

Vi sluttede turen af med en ægte søspejder gerning...idet vi slog lejeren ned kom en ældre kvinde (+80) med hestevogn og et hjemmelavet pumpe-system på ladet trukket af ponyen Nikita og bad om hjælp til at sætte pumpen ned i det sunkne vikingskib som lå i havnen. Ivan hjalp med pumpedelen og damen kvitterede med at tage søspejderne på en lille tur i hestevognen.

Vi sluttede af med farvelcirkel og ønske hinanden tak for en dejlig weekend.

Vi håber at vi kan komme tilbage til Vordingborg igen....dog med et lille beskedent ønske om lidt mindre vind af stormstyrke, lidt mere sol og lidt varmere vejr.

Denne tur har virkelig været legendarisk og alle dem der ikke havde det i forvejen, får deres "sove ude mærke" til næste søspejder møde.

Det er virkelig velfortjent!

Tak til alle store og små KH Annie



